

Beste patiënten,

In de voorgaande brief hebt u kunnen lezen dat uw vertrouwde dokter Van der Stoel per 1 juli 2023 afscheid gaat nemen en ik het stokje van haar overneem. Graag stel ik mij aan u voor!

Mijn naam is Gineke de Jager, een geboren en getogen Oost Groningse. Ooit dacht ik dat ik de wereld over zou trekken maar ik zit aan een Gronings elastiek! En inmiddels ben ik, heel tevreden, neergestreken in Veendam.

In 2004 ben ik begonnen met mijn studie geneeskunde in Groningen en na een aantal jaren werken in het ziekenhuis ben ik in 2014 de huisartsenopleiding gaan doen. Als huisarts treed ik in de voetsporen van mijn grootvader, die in Winschoten jarenlang een praktijk heeft gehad. Kiezen voor het vak van huisarts is een van de beste keuzes in mijn leven geweest! Ik geniet elke dag weer van de afwisseling; van het hele gewone tot het hele bijzondere dat voorbijkomt in de spreekkamer en bij mensen thuis. Het is een grote eer en verantwoordelijkheid dat mensen mij vertrouwen met hun gezondheidsprobleem. En ik kijk ernaar uit om de komende jaren hierin met u op te trekken.

In april zal ik beginnen met werken in praktijk DOK zodat ik met u en het team verder kennis kan maken. Vanaf 1 juli mag ik de praktijk overnemen van dokter Van der Stoel. Zoals u al las in haar brief liggen er veel uitdagingen in de huisartsenzorg. Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven leveren zal ik gaan samenwerken met Monique Dorgelo van praktijk Kieldiep. Voorlopig verandert er voor u helemaal niets, zodra dat wel zo is zullen wij u hier tijdig over informeren.

Ik heb er heel erg veel zin in om u te leren kennen en om samen met het team de zorg te blijven leveren die u gewend bent en verdient!

Vriendelijke groet, Gineke de Jager